



DE 'V' VAN CREATIVITEIT
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'R' VAN DWARS
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'I' VAN EIGENZINNIGHEID
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'J' VAN JONGEREN
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'Z' VAN ZELFONTPLOOIING
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'I' VAN UITBURGERING
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'N' VAN TOLERANTIE
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'N' VAN LINKS
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'I' VAN 2013
Vrijzinnig Manifest DWARS



DE 'G' VAN GROEN
Vrijzinnig Manifest DWARS

MANIFEST
DWARS
GROENLINKSE JONGEREN

MANIFEST VAN VRIJZINNIGHEID

INLEIDING

Al eeuwen wordt er gestreden voor een vrije wereld waarin ieder mens zichzelf mag en kan zijn. Neem Nelson Mandela, die alle mensen in Zuid-Afrika, ongeacht afkomst, verenigde. Of Aletta Jacobs, die vrouwen uit heel Nederland op sleeptouw nam tot het verwerven van gelijke rechten. Dankzij het lef en de moed van idealisten als zij zijn we daarin al ver gekomen. Zij hebben de eerste stappen gezet op de weg richting een vrijzinnige samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd.

Vrijzinnigheid is een bundeling van idealen. Gericht op het creëren van een open, ongedwongen en vrolijke samenleving. Vrijzinnig is meer dan simpel een bijvoeglijk naamwoord; het is een wereldblik.

Dit manifest roept op tot het verwezenlijken van vrijzinnigheid in al haar aspecten: tolerantie, zelfontplooiing, creativiteit, uitburgering en eigenzinnigheid. Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tezamen maken zij ons vrijzinnig.

De tijd is gekomen om de samenleving toleranter te maken. Om de creatieve geest aan te wakkeren en mensen aan te moedigen zich te ontplooien. Om iedereen de ruimte te geven voor een eigenzinnige houding in een uitburgerde maatschappij.

Zo halen we de vrije wereld dichterbij.

VRIJZINNIGHEID IS... TOLERANTIE

We streven naar een verdraagzame wereld. Een wereld waarin alle mensen gelijkwaardig zijn en waarin niet hun afkomst, maar toekomst telt. Mensen mogen doen en laten wat zij willen, zolang zij niet de vrijheid van anderen beperken. Op die manier kunnen we prettig samenleven zonder dat er sprake is van discriminatie of uitsluiting. Mensen hebben de neiging om hun medemensen in hokjes in te delen, maar dat kan beperkend werken voor de vrijheid. Daarom kunnen we het beste nog maar in één hokje denken, namelijk dat we allemaal mensen zijn. Of iemand nou transseksueel, moslim of humanist is, hij of zij heeft er recht op om zijn of haar eigen identiteit te vormen en daarnaar te leven zonder erom benadeeld te worden. Als we onze onderlinge verschillen waarderen en koesteren, wordt de wereld mooier door deze diversiteit.

VRIJZINNIGHEID IS... ZELFONTPLOOIING

In een vrijzinnige wereld krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen zoals hij of zij dat zelf wil. Mensen worden in deze wereld gestimuleerd om buiten de gebaande paden te treden. Een jongen hoeft zich niet te schamen om schoonheidsspecialist te worden, als hij dat het mooiste vindt wat er is. Iedereen mag ontdekken waar hij of zij goed in is en mag daarin zijn of haar geluk zoeken. Daarvoor zijn gelijke kansen nodig en het is aan de overheid om die te garanderen. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. In een vrijzinnige wereld is het voor iedereen die dat wil mogelijk om een leven lang te leren en ontplooien.

MANIFEST VAN URIJZINNIGHEID

URIJZINNIGHEID IS... CREATIVITEIT

Creativiteit floreert in een vrijzinnige samenleving. Niet de gemakzucht van routine en regelmaat, maar buiten de kaders denken wordt het uitgangspunt om langslappende problemen op te lossen. Creativiteit is namelijk de basis voor vernieuwing en ontwikkeling. Originele plannen en vindingrijke oplossingen liggen ten grondslag aan een samenleving die vooruit wil.

Maar los van al die politieke relevantie is creativiteit vooral leuk! Het zorgt voor verrassende inzichten en maakt emoties los. Zo bevrijdt de samenleving zich van louter rationeel systeemdenken en stelt zich open voor gevoelens en prikkeling van de zintuigen. Creativiteit ontspant, ontroert en vermaakt.

In een vrijzinnige samenleving word je gestimuleerd jezelf bloot te geven en creatief te zijn. Opdat jij jezelf en anderen jou zullen ontdekken en begrijpen. Creativiteit verbindt.

URIJZINNIGHEID IS.... UITBURGERING

Om je eigen persoonlijkheid tot volle bloei te laten komen, heb je bewegingsruimte en handelingsvrijheid nodig. Voor de overheid is hier een faciliterende rol weggelegd: de vrijzinnige samenleving focust zich op het garanderen van het klimaat waarin mensen kunnen zijn wie ze willen zijn. Ieder mens heeft het recht om te voldoen aan zijn eigen wensen, behoeftes en idealen. Zonder daarbij anderen te schaden en zonder zelf geschaad te worden door ouderwetse sociale normen.

Vastgeroeste tradities die het persoonlijke leven van individuen beknellen worden ingeruild voor een open houding, gericht op vrijheid van gedachten, lichaam en identiteit. We noemen dit uitburgering; de maatschappelijke transformatie van de beperkende normen van burgerlijkheid naar een open cultuur van leven en laten leven.

URIJZINNIGHEID IS... EIGENZINNIGHEID

Om tot een vrijzinnige samenleving te komen, is het belangrijk dat iedereen buiten bestaande kaders durft te denken. Hiervoor is eigenzinnigheid nodig: de durf om tegen de stroom in te zwemen. Vrijheid van meningsuiting is hiervoor een belangrijke voorwaarde en de overheid moet haar burgers stimuleren deze vrijheid optimaal te benutten. Zo wordt iedereen aangemoedigd om bestaande normen en waarden kritisch te benaderen. Ook in het maken van eigen keuzes komt dit goed van pas: je wordt geprikkeld om voor zichzelf te denken en niet terug te vallen op de al gebaande paden. Zodat de maatschappij niet meer voor het individu denkt, maar het individu aan de maatschappij. Dit zal resulteren in verregaande ontwikkeling van eenieders eigenzinnigheid.